

## Spännande segling på de sju haven...

Nåja, i alla fall vissa stora hav som Atlanten, Karibiska Havet, Stora Sjöarna, Medelhavet, Nordsjön m flera.

Måndagen den 11 februari hade Bröderna glädjen av att lyssna på del II av Broder Hjalmar Schibbyes äventyr.



### ”Hjalle” seglar vidare mot nya horisonter

I Klubben den 11 februari tog vår långseglande Broder Hjalle på nytt tag i sin i höstas påbörjade seglingsberättelse för oss. Med avstamp i Karibien fick vi så följa en resa norrut med ett första uppehåll i Bahamas, som uppenbarligen inte bara är ett skatteparadis utan ett riktigt paradiset.



*Najad 42.an the Flying Penguin på väg över havet mot Bahamas...*

Strålande sol, vacker natur, ljumt vatten & d:o vindar samt fina hamnar för seglare innebar ett önskeuppehåll för Brittis och Hjalle. På väg mot USA stiftades bekantskap med de mäktiga och motstridiga havsströmmar som komplicerar segling högst avsevärt. Efter en påtvingad reträtt tog man ny sats och angjorde USA, vars kust följdes upp till bl a New York.



Det var en mäktig upplevelse att segla under New Yorks broar och mötas av Frihetsgudinnan och vidare norrut.



*Orkanen Irene...*

*Fortsättning på nästa sida...*

Där blev det helt nödvändigt att söka skydd undan orkanen Irene som drog fram osannolikt långt norrut och bl a drabbade New York med full kraft.



*Hummer är en stor sak utanför Maines kust fick vi lära oss...*

Efter detta tillbringades ett antal veckor längs nordöstra kusten med vackert väder, fantastiska naturscenerier och inte minst ett rejält frossande på hummer till rena rama fyndpriserna.

### Kosan ställdes till sist söderut...

...och vi fick ta del av en mängd upplevelser, bl a besök på sjökrigsskolan i Annapolis och flera andra strandhugg innan The Flying Penguin angjorde Kuba.



*Hjalle med den ständige följeslagaren Charlie...*

På sin resa längs Kubas kust gavs våra seglande vänner fascinerande inblickar i kubansk administration och byråkrati, där man vid något tillfälle t o m fick hämta upp tullarna med skeppsjollen. Och aldrig hade vi väl trott att en flaska rom, en schampoflaska och en nött kortlek var

hårdvaluta när det gällde att byta till sig några humrar!

Efter en lång avslutande segling kom man så hem till S:t Martin och där slutade denna resa även för oss åhörare.

Tack Hjalle för ditt engagemang, fina bilder och humor i dina två föredrag för oss mindre befarna bröder!



*Bröderna, från vänster: Ulf Löw, Thomas Blume, Göthe Karsin och Hans Flodén lyssnar andäktigt...*



*Hjalle får en välförtjänt blomkvast av UM Hans Flodén för ett väl genomarbetat och fint föredrag...*

*Text: Hans Klönstad*



### Vänafton...

Vi hade också vi glädjen att ha en vän, Mikael Buss, till Broder Georg Hellron på besök. Här "lockas" han till vår loge med en blomsterkvast av UM Hans Flodén...